

Nyhedsbrev feb. 2016

Fra moder jord til skidt!

Det er paradoksalt at vi har en del bevidsthed om hvad der foregår i luften, atmosfæren og tusindvis af kilometer ude i rummet, men hvad der sker lige under vores føder er vi ikke så bevidste om, og det til trods for at vores liv på jorden afhænger af de første 20-30 centimeter. For de fleste et ubevidst mystisk område som vi ikke har meget forbindelse til! Efterhånden vi vokser op bliver der længere derned, og de fleste får et usympatisk forhold til dette mørke, mudrede beskidte område, i USA kalder de ligefrem jord for skidt ("dirt")!

De helt små børn har naturligt et mere sympatisk forhold til jorden og er ikke spor bange for den, de ligger med glæde på den, roder i den, og tager den gerne i munden for at smage på den og stifte bekendtskab med den. Indtil den voksne siger fy - fy det må du ikke! den er jo farlig! der er masser af farlige bakterier i den og du kan blive syg af den! Vores forhold til jorden har hovedsagligt været præget af at der findes farlige bakterier som kan gøre planter og mennesker syge. På hygiejne kurser bliver der gjort meget opmærksomt på de farlige jordbakterier der kan vokse i den opvarmede persille sovs, og straks tænker vi UHA - UHA, jord er farligt! Men måske det er sundt for det lille barn at spise lidt jord og på den måde få et utal af mikroorganismer som kan blive en del af barnets kultur i fordøjelsessystemet, der er i hvert fald undersøgelser der tyder på at en del af de moderne problemer vi kæmper med som allergi og astma skyldes renlighed og ikke beskidthed! Der er masser af liv i en god jord, det siges at i en håndfuld jord er der flere mikroorganismer end der har levet mennesker på jorden, så der er god grund til at have respekt for jorden. På den anden side så ser det ud til at de grise der roder i jorden har det fint og mon ikke mennesket altid har fået en del jordliv med ind i fordøjelsen gennem rodfrugter vi har spist gennem tiderne, som ikke var helt rene!

Vi har tit et forholdsvist simpelt billede af hvad jorden er, det gængse billede for mange er at nogle mineralske partikler med lidt humus som kan opbevare vand og næringsstoffer, i mange drivhuse er jorden da også blevet skiftet ud med Rockwool som virker lige så godt og er let, og på den måde kan denne dyrkningsmedie hvert år skiftes ud og sygdomme kan på den måde bedre undgås.



I tidligere tider var jorden ikke bare skidt men vores Moder, det som føder nyt liv og giver liv til tingene, Moderjord!. Der er fundet små skulpturer som symboliserer dette og som viser en svulmende kvindekrop hvor hovedet er tildækket, ikke ligefrem de moderne skønhedsideal for en kvindekrop!

Det der engang var noget helligt man tilbad ærbødigt er blevet nedgraderet til noget skidt vi går på og som vi helst ikke skal røre, det er vist på tide at vi får jorden opgraderet! vi må vist lige stikke fingeren i jorden!

Jord i hovedet eller hovedet i jorden!

I det biodynamiske sammenligner Steiner jorden med menneskets hoved, det er mærkeligt nok den **Kosmiske pol** i landbruget! På samme måde som vores hoved er fysisk det mest faste, så er kræfterne der virker i det: åndelige kræfter, kræfter som vores tænkning. Med vores materialistiske tankegang er vi desværre også gjort tanken til noget materielt. Videnskaben kan måle aktivitet i vores hjerne og mener så at have **fundet** tænkningen, og gør dermed tænkningen til noget materielt der foregår i hjernen. Her begår man en stor fejl da tænkningen ikke **er** elektriske impulser, sandheden er derimod at tænkningen sætter sit aftryk i hjernen som kan måles som nogle elektriske impulser. Det kan sammenlignes med at nogle spor i sneen er nogle aftryk fra nogle støvler, men sporene er ikke det samme som støvlerne. En lille historie kan måske lede tankerne på rette vej: **En astronaut og en hjernekirurg talte engang sammen, Astronauten sagde: jeg har været langt ude i rummet og på månen, men jeg har aldrig set Gud! Hvorefter hjernekirurgen svarede: jeg har opereret rigtig mange mennesker i hjernen, men jeg har aldrig set en tanke!**

Spørgsmålet er så hvordan kan jeg **se** en tanke? Svaret er enkelt men det er nok de færreste der har **tænkt** over det. Goethe var en person som tænkte meget over tingene og opdagede mod slutningen af hans liv: *Jeg har tænkt meget men jeg har aldrig tænkt over tænkning!* Steiner tog den tanke op, i hans efter eget udsagn vigtigste og første bog: Frihedens filosofi, det han gør i denne bog er at **se på tænkningen**, og med hvilket organ kan man iagttage tænkningen, det er jo **Tænkningen!** Alle kan gøre det lille eksperiment at se på sin egen tænkning, det vil sige at se på det man lige har tænkt, dermed iagttager man noget som man selv har skabt og samtidig kan man opdage at ens tænkning bliver et organ der kan iagttage ens tidligere tanker. Frihedens filosofi er af de sværeste bøger som Steiner har skrevet og ifølge ham selv, grundbogen til det hele, og hvis man har forstået den behøver man ikke at læse alt det andet. Sjovt nok er der overhovedet ikke nævnt noget om åndelige væsener, æterlegeme, astrallegeme eller bare et enkelt elementar væsen i hele bogen, der er altså ikke nogle saftige stimulerende elementer i teksten, til gengæld er der **"bare" tænkning**. Grunden til at Steiner gerne vil lede os den vej er at tænkning faktisk er en **åndelig substans**, og når vi begynder at iagttage tænkningen begynder vi at iagttage en åndelig universel substans, med Steiners egne ord så **griber man fat i et hjørne af verdenstilblivelsen når vi iagttager tænkningen, og det er det den vigtigste erkendelse man kan gøre i livet!**

Jorden om vinteren

Det virker måske som noget af et sidespring men det som jeg gerne vil lede hen til er, at hvis vi skal forstå hvad der foregår nede i jorden så skal vi for det første tænke en del, for det meste er usynligt hvad der foregår dernede, og for det andet hvis vi forbinder os med de kræfter/aktiviteter der foregår i vores eget hoved så foregår der noget lignende ude i jorden. Og specielt her om vinteren hvor der tilsyneladende ikke foregår noget, så er jorden indre aktiv og lader op med kosmiske tanker og energi til den kommende sæson, på samme måde som landmanden tænker og planlægger for den kommende sæson.

Såkalender nu også som App



I flere år har jeg tænkt at det kunne være smart med en Såkalender som en app! Det er nu lavet, den er godt nok lavet i Australien af Brian Keats, men den justerer sig automatisk til den lokale tid. Den er meget enkel og det er nemt og se om det er rod, blad, blomst eller frugt dag. App'en kan findes ved at søge på "Planting Rhythms & Wine Days", eller gå ind på hjemmesiden www.Astro-calendar den koster 15 kroner så det er ikke nogen herregård. Det er stadigvæk rart at have en papirmodel af Maria Thun's Såkalender som man kan lave notater i, men App'en kan være rar at have ved hånden som supplement når man arbejder ude.